

Jouw kerk als avontuur

Op de ochtend van 4 september hebben 36 gemeenteleden nagedacht over de toekomst van onze kerk. Normaal gesproken wordt eens in de 4 jaar een beleidsplan samengesteld waarin de colleges en taakgroepen hun nieuwe beleid formuleren. Ditmaal wilden we het anders doen. Elk gemeentelid kreeg de kans om mee te denken. En de opkomst bleek hoopgevend!

Na een inloop met koffie of thee was een gezamenlijke start in de Exoduszaal. Niels Gillebaard verzorgde de opening waarin hij benadrukte dat we vooral mochten dromen: waar willen we als kerk met elkaar naar toe? Stel dat er geen kerk zou zijn? Hoe zou je willen dat deze er dan uit ziet? In 6 willekeurig gevormde groepen ging men vervolgens aan de slag in twee rondes.

In de eerste ronde was de vraag “hoe ziet jouw ideale kerk eruit over 10 jaar?” en in de tweede ronde: “welke speerpunten wil je vormgeven en... wat heb je daarvoor nodig?” Denk ruim: er is immers veel mogelijk. Denk niet in mogelijkheden en denk niet meteen aan wat wellicht niet mogelijk is.

Tussen beide rondes was een pauze met koffie en thee én wat lekkers. Deze tijd werd tevens gebruikt voor het lezen van elkaars dromen en wensen hetgeen uitnodigde tot onderlinge gesprekken. Na de tweede ronde werden ook nu de opbrengsten met elkaar gedeeld. Henco van Capelleveen verzorgde de afsluiting van deze ochtend in de kerkzaal en Marjan de Lange zong onze beide predikanten een zegenbede toe. Het was daarna tijd voor een heerlijke lunch in de Exoduszaal. Het was een fijne, gezellige en vooral een inspirerende ochtend!

Ik wil eenieder bedanken die aan deze ochtend heeft meegedaan!

Overzicht van de gemaakte opmerkingen op de volgende pagina's.

De opbrengsten

Hieronder geef ik een overzicht van de gemaakte opmerkingen. We zien daarin veel overeenkomsten en ook een duidelijke lijn. Straks de taak om dit alles verder met elkaar uit te werken tot een beleidsplan voor de komende jaren. U hoort daar t.z.t. meer over.

De gemaakte opmerkingen in willekeurige volgorde.

Vraag 1: "hoe ziet jouw ideale kerk eruit over 10 jaar?"

- meer jeugddiensten: buiten, ook meer gericht op de oudere. Jeugdwerk nog niet altijd goed zichtbaar. Jeugd kan hopelijk doorgroeien naar andere rol binnen de kerk. Als kerk zijn we straks méér naar buiten gericht.
- Gemeenschap: samen doen, een levende gemeenschap, mensen van binnen en buiten de kerk, meer activiteiten (wandelen, maaltijden), Voedselbank, meer open kerk, mixen van mensen, de zorg voor variatie, spontaan en interactie, in kleine groepjes praten, meer inbreng in de dienst, niet alleen consumeren, enthousiasme uitstralen: thema's, aantrekkelijk, laat zien waar je mee bezig bent
- Open kerk, meer activiteiten, buitendiensten, diensten koppelen aan project en bv. een lunch.
- Blijvende aandacht voor de oudere, meer betrokkenheid van de jeugd in diensten en activiteiten, toegankelijk zijn en zichtbaar naar buiten, liturgie en dienst zijn anders ingevuld: meer muziek, lezingen. Wel gezamenlijk! Omzien naar elkaar: niet alleen geld maar ook actief als bezoeken. Een verzamelplek en een hechte gemeenschap. De kerk is dan zo leuk en interessant dat ook niet-gelovigen zich uitgenodigd voelen om (actief) mee te doen.
- Samenwerken: met andere gelovigen ook buiten de gemeenschap. Van buiten naar binnen en omgekeerd. Wees zichtbaar en aanwezig. Droom naar de toekomst en heimwee naar het verleden is in balans. Geldt ook voor zingeving/leuk en moeten/willen.
- Jeugd & jongeren, samen met elkaar, naar buiten, op, er zijn voor de ander, laagdrempelig, zet de deuren van de kerk open, flexibeler, laat duidelijk zien wat we uitdragen, naastenliefde, kerk midden in de samenleving, sociaal en ruimte biedend, geen hokjes, aansprekend, bestuur minder strak, gemengde diensten, geloof centraal en niet het stramien. De kerk is er voor iedereen, in dienst van de wijk.
- Open kerk: diverse activiteiten: koffie drinken, muziek, lezen, boeken, studeren, Voedselbank, bezinning, sport en spel.

Vraag 2: “welke 2 speerpunten vormgeven en wat heb je ervoor nodig?”

- * PR: een open kerk naar buiten
 - * andere diensten
 - * ontmoeting, elkaar zien, muziek. “Dromen van nu <-> heimwee van vroeger
- * een open kerk middenin de samenleving: je voelt je welkom, zichtbaar, met open deur, hulp bieden, voor ontmoeting en ruimte voor bezinning.
 - * meer ruimte voor invulling liturgie, eigen talenten stimuleren, loslaten van de traditionele jeugddienst, meer naar een mixdienst, inhuren koor, band, spreker
- * een open kerk; laat zien wat je als kerk doet, gebruik hiervoor de schermen. Je kunt hier ook de vacatures zichtbaar maken!
 - * met regelmaat een actievere jongerendienst/ de “gewone” dienst gecombineerd met jeugdnevendienst: eerst in de kerk, daarna naar de eigen ruimte, maar niet meer terug.
- * een open kerk en Brink gedurende de week, plek als bezinning (kaarsje aansteken), verhuur, activiteiten, huiskamer, koffiehoek, werkplek, maaltijden. Daarbij een vaste beheerder nodig.
 - * andere invulling diensten: liturgie, muziek, thema’s, buitendiensten, PR, begrijpelijke Bijbelteksten, welkomstcomité, zorg voor sfeer, informele communicatie.
- * Middenweg 168 open: letterlijk: wees een herberg, een rustpunt met koffie goede communicatie, samenwerking, zichtbaar zijn, aandacht voor elkaar, minder eilandjes, actieve en betrokken mensen waarderen en in ere houden: motiveren en enthousiasmeren, vrijwilligers. Maak ook taken goed zichtbaar!
- * andere diensten: meer doen, actiever, meer interactie,
 - * Vrijwilligers: zorg voor ondersteuning!
- * Voeg een professioneel(betaald) “projectmanager” (PM) toe aan het team Jeugdwerk die ondersteunt, motiveert en rollen kan vervullen die op dit moment (nog) open zijn. Tevens houdt de PM het overzicht op de activiteiten. In geval van uitval, kan de PM invallen en heb je tijd om iemand te vinden.
 - * ook de muziekgroepen van de jeugd hebben hier behoefte aan. Muziek is een bouwsteen in de gemeente en is een verbindende kracht naar buiten. We moeten dus voorkómen dat koren en muziekgroepen wegvallen. Haal een professional erbij: eerder hadden we twee grote muziekgroepen en van daaruit is het hele huidige Jeugdwerk opgezet.

Nog enkele suggesties aangeleverd door andere gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn:

- * sta als kerk open voor nieuwe initiatieven. Gewoon proberen. Zet de luiken open en durf traditie/structuur (zo nu en dan) los te laten.
- * er zijn nogal wat solitair opererende groepen; daarnaast zijn hebben we in een aantal groepen vrijwilligers die het werk leuk vinden, maar geen lid zijn van onze gemeente. De jeugd is niet altijd even zichtbaar. Zij hebben de toekomst en zijn medeverantwoordelijk voor die toekomst. Ik zou ze willen vragen beschikbaar te zijn voor onze gemeenschap.
- * persoonlijk contact namens de kerk van de wijkbezoekers is belangrijk voor nu en de toekomst. Het is laagdrempelig.